

DE BENDE VAN VIJF OP DE ACHTERSTE RIJ

Super vrolijk, maar als je béter kijkt...

Lesedi (5)

De straat leerde hem een grote mond te hebben. Maar het kleine hartje daarachter ontdooit steeds meer. Nog elke dag praat hij over afgelopen Kerstfeest; het eerste in zijn leven.

Shade (5)

Nadat mama overleed, werd ook hij heel ziek. Want er was niemand die hem zijn aidsremmers gaf. Totdat de MAMAS ingrepen. Nu woont hij in een pleeggezin en is weer lekker de clown van de klas!



Kwabena (5)

Thuis doet oma wat ze kan, voor hem en nog vijf kinderen. Ze is oud, moe en maakt zich zorgen. Maar hij niet; bij de MAMAS is het fijn! Zometeen gaan ze tekenen...

Tirel (5)

Zijn zus was niet zo'n goede moeder. Maar wat kun je verwachten van een meisje van dertien dat er alleen voor staat? De MAMAS namen het over. Nieuwsgierig haalt hij in wat hij thuis heeft gemist.

Joshua (4)

Vijf? Dat zou-ie wel willen. Want grote jongens zijn stoer! Een half jaar geleden werd hij 'ontdekt' bij de vuilnisbelt, op zoek naar eten. Nu staat hij elke dag vooraan met zijn bordje. Hij lust álles!

Gewoon een vrolijke foto van vijf leuke jochies in een kleuterklasje? Inderdaad. Tot je béter kijkt! Want dit zijn niet 'gewoon' vijf jochies. Dit zijn kinderen die, klein als ze zijn, een verleden met zich meedragen waarvan de tranen in je ogen springen. Voor hen is dit ook allesbehalve een 'gewoon' klasje. Want zonder deze kleuterklas van de MAMAS zou hun leven er heel anders uitzien: kansloos.

Tot ze later groot zijn

Volgend jaar gaat dit clubje van vijf naar de basisschool, gezond en zonder achterstand. Met de liefdevolle zorg van de MAMAS als stevige grond

onder hun voeten. Want de MAMAS blijven bij hen, nog jarenlang! Mama-kracht stopt niet na die boterham, of na dat kleuterklasje. Zij bieden alle zorg en begeleiding die een kind nodig heeft, net zolang tot het op eigen benen verder kan.

Een nieuw begin

Deze ventjes zullen aan de armoede kunnen ontsnappen. Zij zullen later andere keuzes kunnen maken dan hun ouders. Zij hebben toekomst! Deze foto? Een vrolijke foto van vijf leuke jochies in een kleuterklasje. Maar ook het verhaal van een nieuw begin en een eerlijke kans.

Zomaar vijf van de
25.000 kinderen
die dankzij u weer
een kans krijgen.

Namens al die
kinderen:
DANK U WEL!